

Joris op 't Zand



Licht dat ons aanraakt, Heleen de Lange, © Stichting Docete, Utrecht

Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Drs. G.C.G. Verhey- de Jager
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor.amersfoort@okkn.nl

Assisterend Pastoor N. Schoorl
☎ 035-6838882; ✉ nicoschoorl@marnico.info

Pastoraal werker Drs. M.A. Berben-Schuring,
☎ 033-8886503; ✉ angela.berben@casema.nl

Kerkbestuur:
Voorzitter Drs. G.C.G. Verhey-de Jager
Secretaris mw. E. Roobol-Groen
Karveel 35 - 20, 8231 BK Lelystad
☎ 0320-219369; ✉ secretaris.amersfoort@okkn.nl

Penningmeester mw. M.C. van 't Erve-Verheij,
Van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken
☎ 033-2534787; ✉ financieel.amersfoort@okkn.nl

Lid Vacature
☎; ✉ kerkindestad.amersfoort@okkn.nl

Lid mw. R.D. Schade van Westrum,
Sint Andriesstraat 25, 3811 HT Amersfoort,
☎ 033-8871921; ✉ publiciteit.amersfoort@okkn.nl

Kosters contactpersoon: mw. E.L. de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort,
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A. de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort
☎ 033-4559924; ✉ anitadehaart@telfort.nl

Beheerder parochiezaal
mw. J.M de Jager-Broer, Hovenierslaan 9
3925 BW Scherpenzeel
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Bankrekeningen: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,
te Hoevelaken ING: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

201102; april 2011- juni 2011

De paastuin van het leven

De tuin met het graf van Jezus zal een kaal, rotsachtig stuk land zijn geweest, met miniatuurplantjes en in de zomer wegschietende hagedissen. En hier en daar kleine wilde viooltjes.



Tuinen in deze tijd van het jaar, maken zich op om uit de slaap te ontwaken. Dat is een voortgaand proces. We zijn ons bewust van de traagheid, maar ook van de zekerheid van groei. Het onmerkbaar wordt toch zichtbaar. Zelfs na de strengste winter volgt automatisch het voorjaar.

De metafoer van de tuin keert terug in alle mogelijke paasliederen. In de natuur wordt de stilte invoelbaar. Het besef dat de natuur haar bruidskleed aantrekt, is voor ons de metafoer dat het leven sterker is dan de dood.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag werden getekend door lijden, sterven en graflegging. Onrecht lijkt te zegevieren. Een kale grond. En toch een doorbraak.

De metafoer van de tuin is ook de tuin van het leven. Lijden, sterven en opstanding zichtbaar en tastbaar in de rituelen van de Stille Week is een groeiproces door de jaren heen. Lijden aan het leven, lijden aan de afstand tussen het instituut kerk en het grondvlak, lijden aan wat je als mens overkomt.

Pasen is gekoppeld aan de nieuwe schepping. Maar ook dat is een groeiproces. Groeien en snoeien. Dat doet pijn. En toch? Het leven eindigt niet, maar gaat door op manieren die zo schitterend zijn, omdat het uiteindelijk gaat over vrede, wijsheid en vreugde. Woorden die je alleen maar kunt stamelen. En ieder woord schiet te kort.

Zo zegt een bewerking van psalm 4 [Menno van der Beek] "Mijn God, geeft u antwoord op mijn vragen? U bent betrouwbaar en u kunt mijn leven, als ik ben vastgelopen, ruimte geven."

Die ruimte ervaren. In de stilte, bij de bloeiende bloemen en struiken, ervaren dat je nooit uit zijn Hand valt, ook al was of is je leven nog zo bizar, zijn vriendschap blijft. Dwars door de dood heen.

Achter op het boekje ‘ *“Gedachten” uit gesprekken met God*’ van Neale Donald Walsch staat:

Je mag thuiskomen wanneer je maar wilt
Wij kunnen weer samen zijn wanneer je maar wilt
Jij kunt zelf de verrukking kennen
van je verbondenheid met Mij
Op elk moment dat jij dat wilt
Wanneer je de wind langs je gezicht voelt strijken
Wanneer je een krekel hoort
onder een zomerse sterrenhemel.
U allen goede Paasdagen toegewenst,
Pastoor Klaas Jan Homan

Pastoraal geschreven

Er is veel onrust in de wereld op dit moment, allerlei rampen en veel strijd. Soms lijkt van alles samen te komen. Dat kan ook zo in je eigen leven zijn. Dan staat jouw wereld op zijn kop door ziekte of ongeluk of allerlei gebeurtenissen.

Dan is er verwarring en is er ruimte en tijd nodig om alles goed tot je door te laten dringen. Om beter te begrijpen en voor jezelf te bepalen hoe je hier mee om zult gaan. Een luisterend oor is dan erg belangrijk.

De mensen die het sterven van Jezus hebben meegemaakt, zijn ook in grote verwarring. Hun hoop is de bodem in geslagen. Sommigen zijn als verlamd door verdriet, anderen lopen er voor weg, gaan weer terug naar huis, terug aan het werk. Zoals na een afgebroken opstand, de spandoeken worden weer opgeruimd, de doden en gewonden geteld en de overlevenden keren weer terug naar huis en haard.

Maar het drama dat zich heeft afgespeeld moet nog worden verteld. Wat ieder daarbij gevoeld en gedacht, gezien en gehoord en beleefd heeft. Dat hele verhaal moet er nog uit, met horten of stoten of bij herhaling of hoe dan ook.

De twee leerlingen die uit Jeruzalem weer terug gaan naar hun dorp Emmaus, vinden onverwachts een luisterend oor.

Ze kunnen hun hele verhaal kwijt en de ander lijkt hen te begrijpen en daardoor begrijpen ze het zelf ook allemaal wat beter. Die ander vertelt ook zelf een verhaal. Een verhaal - of beter het Verhaal - van licht dat alle donker overwint, over de graankorrel die moet vallen om vrucht te dragen, over je leven verliezen om het juist te vinden.

Wij kennen dat Verhaal en herkennen: het is de Heer zelf die met hen mee loopt en met hen spreekt en zich aan hen doet kennen in hun huis. Waar twee of meer in Zijn Naam zijn, daar is Hij immers!

En de twee leerlingen beseffen dat ze niet terug naar vroeger moeten, maar verder naar een nieuwe toekomst. En ze keren om. Om de draad in Jeruzalem weer op te pakken. Het leven is een vreemde reis.

Uit dit verhaal mogen we niet alleen leren dat tijd en ruimte nemen om naar elkaar te luisteren erg belangrijk is, zeker wanneer mensen veel meemaken, maar ook en vooral dat we hulp krijgen om onze weg te vinden. Er is iemand die soms onverwachts een stuk met ons mee komt lopen, die ons tegemoet komt.

Die ons begrijpt en die ons in Zijn Verhaal laat delen, het Verhaal van licht en leven.

Ik wens u allen een gezegende Paastijd!
Pastoor Grete

Bij het bovenstaande een gedicht van Karel Deurloo:

Hij kwam ons tegemoet

Hij kwam ons tegemoet
toen wij in diep verdriet
niet wisten wat te doen;
toen ons het licht verliet
kwam Hij ons tegemoet.

Maar wij herkenden niet
toen Hij vlakbij ons was
Zijn stem, Zijn woord van hoop.
Zelfs toen Hij met ons sprak
herkenden wij Hem niet.



Als vreemdeling die ons
op weg al had verrast
bleef Hij bij ons in huis.
Zo werd Hij onze gast
als vreemdeling bij ons.

Hij brak met ons het brood
zoals Hij had gedaan
met al wie honger had
en reikte het ons aan.
Zo brak Hij voor ons brood.

Hij komt ons tegemoet
nu wij de nieuwe dag
Zijn dag hebben gezien.
Wij weten: onverwachts
komt Hij ons tegemoet.

“Kloosterweekend”

Van vrijdagavond 27 mei tot zondagmiddag 29 mei gaan we met een aantal parochianen en gastleden naar Oosterhout. We verblijven in Sint Paulusabdij en maken kennis met de gemeenschap Chemin Neuf, die daar al enige jaren een gemeenschapsleven heeft en allerlei activiteiten ontplooit. “Onze” Bas Ramselaar en Marjon Strijk hebben een engagement met deze gemeenschap en zijn samen met hun kinderen daar actief bij betrokken. Een programma wordt nog gemaakt en u ontvangt allemaal later nader bericht en uitnodiging tot deelname!

Pastoor Grete

Bij 4 en 5 mei

Om niet te vergeten.

Gedenken is
een plek markeren:

Let op! Hier is het gebeurd.

Hier hoort een naam bij en een verhaal, soms zonder
woorden.

Zorg ervoor dat niet weer ...

Laat het niet ondersneeuwen,
veeg het niet weg.

Gedenken is
teruggaan en stilstaan –
een graf verzorgen,
je neus in een oude jas stoppen,
is goede herinneringen koesteren.

Gedenken is
weten van wie je moed en wijsheid
gekregen hebt,
vreugde en inzicht,
is bedanken en in ere houden.

Gedenken is
vieren
dat tot nu toe
en dat straks

Esther van der Panne



Van het kerkbestuur.

Financiën 2010.

De financiële cijfers en toelichting over 2010 zijn u allen aangereikt. Deze zullen in de gemeentevergadering van april besproken worden.

Aansluitend worden deze cijfers – in veel uitgebreidere vorm – ingediend bij de bisschop die deze ter advisering voorlegt aan de Financiële Raad van de kerk. In een vorig parochieblad las u dat deze Raad de jaarcijfers controleert en zo nodig navraag doet bij de penningmeester, waarna ze met een advies aan de bisschop worden gezonden ter goedkeuring. Zo gaat dat ook met de begroting voor het volgende jaar.

Door het Collegiaal Bestuur is na het synodebesluit van november 2010, de wijze van berekening van afdracht voor pastorale zorg naar de landelijke kerk gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor de begroting 2011: de afdracht valt € 3.615 hoger uit.

Op de komende gemeentevergadering wordt deze wijziging nogmaals toegelicht. Het kerkbestuur hoopt dit verschil met de toename in bijdragen kerkbalans op te vangen.

Collecten en giften over 2010

Doel	€
Bloemen	361,60
Kerkblad	738,23
Liturgieboekjes	337,78
Kinder- en jeugdwerk	623,44
Eredienst	491,59
Pastoraat	1.074,58
Koffie na de dienst	110,00
Senioren	246,90
	<hr/>
	3.984,12
Voedselbank	1.426,87
	<hr/>
	5.410,99
Oecumenisch werk	92,75
Opleidingen	122,60
Jongeren	95,31
Missie	91,80
Diaspora	80,30
Kerkopbouw	123,56
Unie van utrecht	124,70
Oost europa	95,90
Jeugdwerk	103,37
Ontwikkelingssamenwerking	124,65
Diaconaal hulpwerk eigen land	140,00
	<hr/>
	1.194,94
Vastenoffer	1.201,05
	<hr/>
	2.395,99
Kerstmis voor iedereen	265,92
Wereldarmoede /4e wereld	80,15
Meander ziekenhuis	75,83
Wilde ganzen	86,30
Haiti	273,61
Straatpastoraat	200,00
Kameroen	295,26
Kika	104,25
Huwelijk /Mission Dássistance Afghanistan	321,65
	<hr/>
	1.702,97
Totaal	<hr/> <hr/>
	9.509,95

Voor Kerkbalans 2011 werden 192 brieven verzonden: de eerste resultaten lijken positief. Schriftelijke toezeggingen werden ontvangen, bijdragen overgemaakt en vragen gesteld. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot incasso en/of het schenken via een notariële akte. Deze zaken zijn eenvoudig te regelen via de penningmeester.

De afdracht aan de landelijke kerk wordt in 4 termijnen voldaan: de eerste 2 termijnen zijn overgemaakt. Dit is noodzakelijk om niet alleen de parochie financieel gezond te houden, maar ook om het landelijke werk, het pastoraat, de opleidingen enz. mogelijk te maken.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Lening Joriszaal geheel afgelost.

Voor de renovatie van de Joriszaal in de jaren 2002/2003 werd een lening van € 45.500 afgesloten. Deze lening had een looptijd van 10 jaar, tegen 3% rente.

Vooraf door de inzet van de dames van de verhuur (Janny de Jager en Inez de Jager) kon het restant (€ 6.550) van deze lening in februari van dit jaar geheel afgelost worden.

Ook in voorgaande jaren kon een extra aflossing gedaan worden.

Woorden van dank aan allen die zich inzetten bij verhuur van kerk en Joriszaal!

Nieuwe kaarsentafels.

De kaarsentafels in de zgn. Mirakelhoek, achterin de kerk, werden in de loop der tijden steeds wankelijker. Ook worden er vaker kaarsjes gebrand en kwamen we regelmatig "ruimte te kort".

Dankzij de spaarzaamheid van het kostersteam (Inez de Jager, Michiel van 't Erve, Michiel van Leeuwen, Wim Verheul) konden 2 stevige kaarsentafels – met vast geldbakje - aangeschaft worden.

Ook de 2 losse (houten) kandelaars werden weggehaald. Zo ziet deze nis er netter uit en wordt het opsteken van een kaarsje veiliger!

BRRM, BROM, BRIM.

Dit zijn de afkortingen die gebruikt zijn voor: **B**esluit **R**ijkssubsidieregeling voor **M**onumenten, waarbij de derde letter steeds een andere betekenis heeft de **R** stond voor **R**estauratie(BRRM), de **O** voor **O**nderhoud(BROM) en de **I** staat nu voor **I**nstandhouding(BRIM). Voor ons kerkgebouw is een 6-jaren Instandhoudingplan door het Rijk goedgekeurd!



Indien alle opgesomde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden moet voor de eigen bijdrage van ca. € 200.000 nog gelden bijeen gebracht worden. Hiervoor is een commissie gevormd en die heeft de eerste bijeenkomst achter de rug. Hebt u ideeën of ziet u mogelijkheden om geld te vinden c.q. te werven? Laat het weten aan de penningmeester of een van de andere kerkbestuursleden.

Mieke van 't Erve

Schoonmaakdag 2 april 2011.



Op deze zonnige eerste lentedag met temperaturen van ruim 23 graden kwamen over de dag verspreid 9 noeste werkers en werksters daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Er werd nijver gestoft, gezogen, vloeren gedweild, deuren gelapt, kastjes binnen en buiten schoongemaakt, etc. etc.

Het was een waar genoegen, dat we allemaal eer van ons werk hadden en we nu weer kunnen genieten van een schonere kerk, zaal en hal. Ook op deze manier zijn we samen kerk!

Een andere groep vrijwilligers zal op een later moment de buitenboel en hetgeen waar we nu niet aan toe kwamen, oppakken.

Mag ik u nu al wijzen op de volgende schoonmaakdag? Deze wordt op 24 september gehouden en ook als u niet de hele dag, maar bijvoorbeeld maximaal 2 uurtjes wilt komen, van harte welkom!!! Vele handen maken echt lichter werk!!

Noteert u deze datum: 24 september, alvast in uw agenda?

Betty Roobol

Bij de kerkdiensten van Palmzondag tot Pasen

Palmzondag

We hopen op mooi weer en beginnen dan met elkaar in de tuin van de kerk met de palmwijding, waarna we in processie met Jezus mee “optrekken naar Jeruzalem”. Naar de kerk, waar de stemming omslaat, we het passie verhaal lezen. Het gaat van Hosanna naar “kruisigt Hem”. Vanwege de aanwezige kinderen en de gezinnen die van ver komen, drinken we na afloop wel koffie of iets anders in de Joriszaal.

Woensdag 20 april.

Om half 8 's avonds vinden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de oliewijdingen plaats. Mocht u dat nooit hebben meegemaakt, het is zeker een bijzondere ervaring om zo samen met de geestelijkheid van het Bisdom en vertegenwoordigers van alle parochies de gang naar Pasen te delen. Iedereen is van harte welkom.



Witte Donderdag 21 april.

Om 20.00 uur begint de dienst in de kerk en verzamelen we ons allen rondom de altaartafel. Na de vreugde van de maaltijd en het delen, wordt het donker en leeg. Er is verdriet om de weg die Jezus gaat en om de wegen die mensen gaan.

Goede Vrijdag 22 april.

's Avonds om 20.00 uur is er een eenvoudige en sobere samenkomst met lezing van het lijdensverhaal en gebeden. We zien naar het kruis en kunnen er bloemen bij neerleggen.

Paaswake zaterdag 23 april.

Het kerkgebouw is leeg en donker. Elders bereiden jongeren zich voor op de weg naar nieuw leven. Om 21.00 uur begint de Paaswake met een enkele vonk, een klein vuur, dat zich verspreidt en licht geeft en halleluja, nieuw leven! De jongeren zullen een eigen aandeel hebben in deze viering.

Hoogfeest van Pasen, zondag 24 april.

Het orgel speelt, de mensen zingen, de wierook geurt. Het graf is leeg, Christus onze Heer verrees! De dood heeft niet het laatste woord. Dat vieren wij!

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Pinksternoveen

De tijd na Hemelvaart is een tijd van verweesd zijn. Jezus is immers opgevaren naar Zijn Vader in de hemel. Het is ook een tijd die volgens de Schrift gekenmerkt wordt door bijeenkomsten en volhardend bidden om de komst van de heilige Geest. In navolging daarvan zullen we daaraan in onze kerk net als voorgaande jaren gestalte geven in de zogenoemde Pinksternoveen.

Een voorbereidingstijd op Pinksteren, zoals Kerst en Pasen ook een (meer intensieve en bekende) voorbereidingstijd hebben.

We beginnen met een korte eucharistieviering op Hemelvaartsdag om 19.00 uur 's avonds. Daarna zullen we elke dag van 19.00 tot 19.30 uur een avondgebed houden. Negen dagen dus tussen Hemelvaart en Pinksteren (het woord noveen heeft met het getal negen te maken). En dan vieren we Pinksteren en de gaven van de heilige Geest!



Vrouwevaert

In 1444 maakte de vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van de stad een bedevaartplaats. Er gebeurden namelijk allerlei wonderen rond dit beeldje en veel mensen kwamen genezing zoeken of verzoening. Sinds eeuwen wordt dit feit herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Elk jaar vindt deze plaats op de zaterdag na Hemelvaart.

Dit jaar op zaterdag 4 juni. De bedevaart begint om 7.30 uur in ons Oud-Katholiek kerkgebouw met het eerste deel van een gebedsdienst.



De schrijn met de overblijfselen van het beeldje en het paneel dat de geschiedenis vertelt, staan centraal.

Daarna begint de Vrouwevaert, een stille bidtocht, aan de voet van "Onze Lieve Vrouwetoren" en voert verder door de oude binnenstad van Amersfoort. Ook langs de plek waar het beeldje in het water is gevonden.

Aansluitend vindt het tweede deel van de gebedsdienst plaats in de St. Franciscus Xaverius, 't Zand 29.

Na afloop, om ca. 9.30 uur is er voor de tochtgenoten een kop koffie met een krentenbol.

U bent allen van harte welkom aan deze bedevaart deel te nemen.

Pastoor Grete

Van de kinderkerk

Vol goede moed gaan we na Pasen verder. Op naar Pinksteren, maar ook op naar de grote vakantie. Zondag 26 juni is er kinderdienst. De vrijdag daarop krijgen de scholen in de regio waar Amersfoort onder valt vakantie. In de vakantieperiode is er geen kinderkerk. We starten daar weer mee op 21 augustus.

De kinderkerkleiding komt op 15 augustus weer bij elkaar. Zijn er dingen, die u aan ons kwijt wilt laat dat even weten. Mail of bel naar Mary-Ann Borggreve ☎: 0318-483819, ✉: famborggreve@hotmail.com

Leiding kinderkerk.

Paaswake met de jongeren

Dit jaar is er weer een activiteit voor de jongeren voorafgaand aan de Paaswake. Ze gaan zich op een creatieve manier bezighouden met de betekenis van Pasen. Al luisterend naar de verhalen en al schilderend wordt duidelijk dat het licht van Christus mag schijnen in onze wereld. Verder wordt er samen gegeten en later op de avond zullen de jongeren taken vervullen in de Paaswake.

Deze activiteit is voor jongeren van de parochie en voor jongeren van de Johanneskerk. De betreffende jongeren hebben al een uitnodiging gehad. We wensen hen veel plezier.



Angela Berben en Theo Borggreve

Bezoek Burgemeester op 27 maart 2011

Veel trouwe parochianen waren tijdens de eucharistieviering aanwezig. Het was een mooie dienst met een boeiende preek van pastoor Grete, die de lezing uit het H. Evangelie volgens Johannes over de Jakobsbron verbond met de huidige tijd.

Grete bood de Burgemeester aan het eind van de dienst 3 cadeautjes aan: de DVD 'Stel ik zoek een kerk', het boekje 'Maria Nu' en het 'Goede Week kwartetspel' voor zijn kinderen.

De Burgemeester bleef na afloop nog ruim een uur in de Joriszaal. Hij stelde allerlei vragen over onze parochie, het gebouw en het Oud-Katholieke geloof. Voor degenen die aanschoven bij het gesprek had hij een luisterend oor of een vlot antwoord op een spontane mededeling.

Bij een kerkdienst en ook de kinderkerk zijn velen betrokken, meer of minder zichtbaar. Graag wil ik namens het Kerkbestuur toch een groep apart bedanken, namelijk het Koor, dat uitgebreid met Koor ++ leden o.l.v. Emile intensief heeft gerepeteerd. De flinke groep heeft heel mooi gezongen en samen met het altijd weer kleurrijke orgelspel van Emile was het een genot om naar te luisteren.

Tot slot: Een ieder hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze dienst!

Digna Schade van Westrum

Vrijwilligersavond

De vrijwilligers van onze parochie kregen op 8 maart jl. een avond



aangeboden uit waardering voor alle werkzaamheden, in welke zin dan ook, door hen verricht.

Na ontvangst met koffie/thee en (heerlijke) cakejes en het nodige onderling bijpraten werden we namens het kerkbestuur welkom geheten door Digna Schade van Westrum.

Zij introduceerde twee jonge musici, Jeanine en Vincent van Amsterdam, zus en broer, die

beiden nog met hun studie bezig zijn, respectievelijk viool en accordeon. Zij verzorgden een recital dat er zijn mocht. Stukken van Corelli, Kreisler, Zubitsky, Vivaldi en Piazzolla werden door hen met passie uitgevoerd. Een veelbelovend duo!

Na afloop werden we nog getrakteerd op een drankje en een hapje, verzorgd door het kerkbestuur, waarbij we nog wat nababbelden. Het was een mooie en gezellige avond, waarvoor hartelijk dank!

Emilie Urbanus

OPROEP

De dames van het kerkbestuur zoeken mensen die o.a. deze lege stoel willen gaan bezetten en helpen de parochie te besturen.

Waar?

De parochie van de Heilige Georgius.
Een dynamische geloofsgemeenschap te Amersfoort, waar veel positieve zaken de revue passeren.



Wat?

In verband met de huidige en toekomstige vacatures in het kerkbestuur zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen, die een zinvolle bijdrage kunnen en willen leveren binnen het kerkbestuur.

Functie?

Nu lid van het kerkbestuur en per 1 juli 2012 een secretaris.

Over de definitieve invulling is overleg mogelijk.

Wij bieden:

Een scala aan afwisselende werkzaamheden in een prettige sfeer.

Informatie bij:

De voorzitter, pastoor Grete Verhey, ☎ 033-4940390 of
De secretaris, Betty Roobol-Groen, ☎ 0320-219

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 17 april; 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jes. 50; 4-7	Filip. 2; 5-11	Mat. 26; 1 - 27; 66
DO 21 april; 20.00 uur Witte Donderdag Eucharistieviering	Exod. 12;1-14	1 Kor. 11; 23-32	Joh. 13; 1-15
VR 22 april; 20.00 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Jes. 52; 13-53	Exod. 12; 21-28	Joh. 18; 1-19 & 42
ZA 23 april; 21.00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 24 april; 10.00 uur PASEN Eucharistieviering	Exod. 14; 9-14	Kolos. 3; 1-4	Joh. 20; 1-18
ZO 1 mei; 10.00 uur Beloken Pasen Schriftlezing en gebed	Gen. 8; 6-16	1 Petr. 1; 3-9	Joh. 20; 19-23
ZO 8 mei; 10.00 uur 3 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Jes. 43; 2-12	1 Petr. 1; 17-23	Joh. 21; 1 & 9 -14
ZO 15 mei; 10.00 uur 4 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Nehem. 9; 6-15	1 Petr. 2; 19-25	Joh. 10; 1-10
ZO 22 mei; 10.00 uur 5 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering met 1e communie	Lezingen in overleg		
ZO 29 mei; 10.00 uur 6 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Jes. 41; 17-20	1 Petr. 3; 8-18	Joh. 16; 16-24
DO 2 juni; 19.00 uur Hemelvaart van de Heer Eucharistieviering	Dan. 7; 9-10 & 13- 14	Efez. 4; 1-13	Luc. 24; 49-53
ZO 5 juni; 10.00 uur 7 ^e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Ezech. 38; 21- 29	1 Petr. 4; 12- 19	Joh. 17; 1-13
ZO 12 juni; 10.00 uur Pinksteren Eucharistieviering	Ezech. 11; 17- 20	Hand. 2; 1-11	Joh. 14; 23-29

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 19 juni; 10.00 uur 1 ^e Zondag van Pinksteren Eucharistieviering	Exod. 34; 4-9	2 Kor. 13; 11-13	Matt. 28; 16-20

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Vormingsavond 29 maart 2011.

Op de laatste vormingsavond voor de zomer stond het lectionarium en het leesrooster dat we in de vieringen volgen, centraal. Te gast was oudtestamenticus en pastoor Henk Schoon. Hij leidde ons niet zozeer in, in de structuur of de systematiek van het leesrooster, maar hij hield een warm pleidooi voor het laten 'werken' van de lezingen. Ze zouden niet alleen gelezen en gehoord moeten worden, maar ons ook in beweging moeten zetten, zo zou zijn kernboodschap kunnen worden samengevat.



Om de boodschap van de drie teksten die in een viering gelezen worden, goed te kunnen horen en vooral om er door geraakt te worden, zou voor de verschillende teksten een vertaling moeten worden gekozen, waarin de grondthematiek zorgvuldig is vertaald. Zo zouden de teksten die in één viering klinken, elkaar meer kunnen versterken zodat de boodschap door komt.

Aan de hand van een groot aantal voorbeelden liet Henk Schoon zien, dat de Nieuwe Bijbel Vertaling op dit punt niet zo geschikt is omdat deze vertaling nogal eens kernwoorden anders vertaalt of weg laat. De Naardense Bijbel doet het in dit opzicht, volgens pastoor Schoon, veel beter. Toch wordt voor een nieuw te ontwikkelen lectionarium voor de OKKN niet gekozen voor de Naardense Bijbel.

Een groepje deskundigen, waaronder Henk Schoon, is momenteel bezig met een nieuw lectionarium. Daarbij wordt per lezing gekozen voor een van de beschikbare vertalingen waarbij de leden van de werkgroep zo nodig ook nog zelf aan de gekozen vertaling schaven. Dit alles met het doel om de grondthematiek van de lezingen helder in beeld te brengen. Het project van het ontwikkelen van een nieuw lectionarium gaat zeker nog een aantal jaren duren.

Al met al een interessante avond, met een boeiende en enthousiaste spreker. Maar toen ik naar huis fietste realiseerde ik me wel, dat het onderwerp waar ik eigenlijk voor kwam: “meer inzicht in de opbouw van ons leesrooster, de keuzes die daar in gemaakt worden en nut en noodzaak van drie lezingen per viering”, nog niet zo erg aan de orde zijn gekomen. Dat is misschien iets voor een vormingsavond in het najaar?

Lydia Janssen

Even voorstellen:



Op 17 maart 1942 ben ik geboren als derde kind, eerste zoon, van ouders waarvan de een na de lagere school het land op moest en de ander “in betrekking ging”. In 1937 trouwden zij, en zoals gehoopt, zij werden vader en moeder van een groot gezin: 8 meisjes en 2 jongens. Mijn opleiding ben ik begonnen in 1954 op het kleinseminarie Hageveld van het Rooms Katholieke Bisdom Haarlem in Heemstede. Daar werd ik ondergedompeld in de rijkdom, met alle beginnende veranderingen, van de RK

liturgie. In 1961 verhuisde ik naar Warmond. Daar kondigden de op handen zijnde veranderingen in het RK kerkelijke leven zich aan, want het 2^e Vaticaans Concilie werd voor ons een werkelijkheid die resulteerde in de opheffing in 1967 van “Warmond”. In Amsterdam heb ik mijn laatste opleidingsjaar gehad. Tijdens dat jaar werd ik tot diaken gewijd, waar mij gevraagd werd de celibaatsgelofte af te leggen.

Op 6 juli 1968 heeft bisschop Zwartkruis mij in de St. Pauluskerk te Amsterdam-Osdorp tot priester gewijd. Vanaf 15 augustus dat jaar had ik mijn eerste werkkring in de Laurentiusparochie te Oudorp-St.Pancras. Ik heb daar dertien jaar gewerkt. In 1968 waren we er met drie priesters, twee kerkgebouwen en ongeveer 2400 parochianen waarvan er nauwelijks één te vinden was die als vrijwilliger iets deed in de parochie. Mijn verantwoordelijkheden kwamen steeds meer te liggen in het wijkpastoraat in het landelijke St.Pancras en in de begeleiding van alles wat er op liturgisch gebied aan de hand was in beide kerken van onze parochie. Dat kreeg vooral gestalte in het werk met een Liturgische Werkgroep. Daarin werd gesproken over Bijbel, kerk en wereld en de band van die drie in de liturgie. Daarbij heb ik ook de toenmalige Oud-Katholieke bisschop van Kleef leren kennen.

In 1981 verhuisde ik naar de oude St. Vincentiusparochie in Volendam. Daar leek de tijd te hebben stilgestaan, want Volendam-1981 leek erg veel op Oudorp-1968. De Volendammer parochies waren duidelijk “vierende” parochies geworden: bijna alles in het leven werd kerkelijk gevierd. De parochianen kwamen naar de kerk als de klok luidde, want dan was er vast wel iets aan de hand. Mijn prioriteit lag daarom op de volwassenencatechese, begeleiding van de ouders van jaarlijks 300 eerste communicantjes en 300 vormelingen. Voor de voorbereiding op eerste communie en vormsel werden werkgroepen in het leven geroepen. Hiernaast kwamen er zieken- en rouwbezoekgroepen met begeleiding; kortom, op allerlei manieren werd getracht iets van parochieopbouw waar te maken.

In 1992 meldde ik mij aan voor deelname aan de Pastoraal Psychologische Leergang (PPL) aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens deze cursus besloot ik de overstap te maken naar de Oud-Katholieke Kerk, daarbij gestimuleerd door Jan Visser, onder wiens leiding de cursus gegeven werd.

Op 24 juli 1994 werd deze overgang in mijn parochie meegedeeld. Van de ene dag op de andere raakte ik mijn werk en mijn huis kwijt. Op de PPL had ik Marijke leren kennen. We hadden al besloten om samen verder te willen gaan, dus verhuisde ik naar haar in Den Haag. Vanaf 1 maart 1995 werkte ik als geestelijk verzorger in het Amsterdamse verpleeghuis Dr. Sarphati. Twee jaar heb ik ook nog gewerkt in een katholiek verzorgingshuis in Hilversum. En dat is de reden waarom ik sinds augustus 1995 in Hilversum woon.

Vanaf Pinksteren 2000 ben ik in de Oud-Katholieke Kerk werkzaam geweest als priester, op diverse plaatsen en in diverse functies. Op Pinksteren 2007 ging ik “met pensioen” en sindsdien heb ik een redelijk goed gevulde agenda, als vrijwilliger in en buiten kerkelijk verband.

Nico Schoorl, assistierend pastoor

Sponsorloop t.b.v. de Voedselbank.

Na de eucharistieviering op 10 april om 12.00 uur werd op de



Bloemendalsestraat het startsein gegeven voor de sponsorloop, waarvan de opbrengst bestemd was voor de Voedselbank.

35 personen, van jong tot oud, van fanatiek hardloper tot recreatief wandelaar, hadden zich voor deze loop aangemeld. Op deze zonovergoten zondag zetten ook een aantal supporters

hun beste beentje voor door de lopers aan te moedigen.

Pechvogel op deze dag was onze pastoor Grete: zij struikelde, een letterlijke pleister op de wonde was daardoor, dat de EHBO kist niet voor niets meegenomen was. Haar kapotte knie werd vakkundig met een pleister beplakt, zodat zij weer verder kon lopen.

De sponsorloop topprestaties zijn van: Kilian Brons en Hans Kinnegim hebben beide 20 ronden (40 stempels) gelopen.

Om 13.00 uur liep iedereen weer naar de Joriszaal, waar de inwendige mens werd verzorgd met heerlijke, door Charles Eijkelboom bereide soep en goed belegde broodjes.

Het tellen van de gelopen afstanden en daarmee de opbrengst kon beginnen en het resultaat is geweldig: een bedrag van € 2.803,- kan de Voedselbank tegemoet zien.

Mw. Galencamp van de Voedselbank bedankte de parochie voor deze mooie actie, waarmee weer een heleboel mensen blij gemaakt kunnen worden. Van dit geld zal o.a. kaas gekocht worden.

Een woord van grote dank is hier zeker ook op zijn plaats voor de leden van de Werkgroep Diaconaat, Dick en Dorien Brons, Do de Haart, Rene Parent en Emilie Urbanus en de sponsoren: Bakker Boersma Amersfoort, Fides Group BV, Electra BV en Kapsalon Rene Bennoit. En uiteraard ook een welgemeend dank je wel aan de lopers, helpers, supporters, stempelaars en alle bekende en onbekende gevers!



Betty Roobol

Afscheid Greteke de Vries

Op zondag 23 januari heeft ds. Greteke de Vries als predikant afscheid genomen van de Johanneskerk. Met muziek en verbeelding en met veel warme woorden en levendige toespraken werd zij bedankt voor haar jarenlange inzet. Ook voor het contact van binnenstadskerken heeft

Greteke veel betekend en we zullen haar daar node missen. Namens dit contact en namens onze parochie ben ik bij haar afscheid geweest en heb haar ook mogen toespreken.

Daarbij heb ik haar o.a. de pelgrimsinsigne van de Stad Amersfoort gegeven. Greteke wordt nu predikant van de Remonstrantse gemeente te Bussum. Dus ik kom haar daar weer tegen als collega in het Gooi. We wensen haar en de Johanneskerk veel zegen voor de toekomst.

Pastoor Grete



Maria, idool van alle tijden

In het Museum Flehite wordt koortsachtig gewerkt aan de tentoonstelling *Maria, idool van alle tijden*, die gaat lopen van 10 juli - 6 november 2011. Opnieuw staat de stad Amersfoort in het teken van Maria, die in de 15e en 16e eeuw zo'n grote rol heeft gespeeld. De Onze Lieve Vrouwentoren had er nooit gestaan zonder de inkomsten uit de bedevaarten, die op gang kwamen na het op hengelen van het mirakelbeeldje uit de Eem. Zoals bekend hangen en staan in onze kerk nog volop stille getuigen uit de periode. Een aantal van die zaken heeft het Museum nu, heel begrijpelijk, gevraagd voor de tentoonstelling en daarmee is van harte ingestemd. Het houten paneel uit 1525, waarop de vondst van het beeldje staat afgebeeld, zal tijdens de tentoonstelling in het museum verblijven. Vooraf zal er nog bescheiden restauratiewerk nodig zijn want ook aan het paneel zijn de eeuwen niet ongemerkt voorbij gegaan. Het mirakelboek zal ook worden uitgeleend en het kleine schrijntje (de grote blijft staan) met kroontje en manteltje; het stof van het vergane beeldje blijft in de kerk. Het meeste zal misschien de kale plek op de oostwand van de kerk opvallen, het grote doek van de "Kroning van Maria" uit de Bloemaertsserie wordt eveneens uitgeleend.



Het is niet onmogelijk dat er tijdelijk de aanbidding door de drie koningen (naar Rubens) zal komen te hangen.

Tijdens de tentoonstelling zullen in het museum ook onze publicaties te koop zijn, zoals het boek van Wietse van der Velde en de brochure "Maria nu".

We verwachten een mooie samenwerking van Flehite en onze parochie.



In het kader van de tentoonstelling is ook pastoor Jan de Froe geïnterviewd. Hij is sinds 1995 als geestelijk leider betrokken bij de Vrouwevaart. Deze wordt elk jaar gelopen op de laatste zaterdag vóór Pinksteren.

Evacuatie

Jan de Froe is in 1930 geboren in Amersfoort en heeft een bijzondere band met Maria. Als kind van tien jaar heeft hij de evacuatie in 1940 persoonlijk meegemaakt. Hij beschrijft het als volgt:

"We werden op 11 mei om 9.00 uur gewaarschuwd. Op 12 mei moesten we vanuit de Muurhuizen verzamelen bij Sint-Janskerkhof, 's morgens rond 5 uur. Wij zouden als eersten vertrekken.

We werden in treinen gestopt en we moesten alle raampjes dichtdoen, de gordijntjes dicht. Wij keken natuurlijk stiekem wel, want we wisten niet waar we heen gingen.

Het was spannend omdat je niet weet waar je terecht komt. Uiteindelijk kwamen we uit op een groentespoor van Noord-Scharwoude. Daar werden we in een verenigingsgebouw gestopt, met koffie en een broodje. Ook werden we dan ondergebracht in de gezinnen.

We zijn 21 dagen weg geweest. Ondertussen hadden we zoveel gruwelverhalen gehoord: dat Amersfoort was vernield en dat alles kapot was; er was overal ingebroken en dergelijke. Persoonlijk hebben we niets geleden, maar bij enkele ooms en tantes was ingebroken. En niet alleen door mensen die perse in wilden inbreken, maar ook mensen die op eten uit waren. Ze dachten echt: Amersfoort wordt toch kapot geschoten, dus laten we er maar uit halen wat er te halen valt, anders nemen de Duitsers het.



Tijdens de oorlog gingen we vaak de Vrouwevaart lopen. In de oorlog was het in verband met de avondklok verboden 's nachts of 's avonds laat op straat te zijn. We liepen dus overdag of 's morgens vroeg met vader en moeder erbij de tocht langs de (voormalige) zeven kloosters. We liepen deze tocht ook vooral vanuit het gevoel: Maria, help ons alstublieft."

Jan de Froe heeft tijdens de oorlog veel steun gehad aan een gebed dat F.A.H. van de Loo op 31 januari 1944 schreef:



Vijf eeuwen lang hebt Gij geschut
Maria onze stede
En nimmer draalt Uw Moederhulp
Op onze kinderbede
In diepen nood en duister leed
Bij 's levens tegenslagen
Hebt G'ons Uw hemelsblauwe kleed
Beschermend omgeslagen.

Zo bid ik nu ook, Lieve Vrouw
Wil onze stad bewaren
Voor alle leed en alle rouw,
Wil het rumoer bedaren...
Toon U weer Amersfoorts vorstin;
Laat ons weer in den toren
Uw beeldt'nis zien, zoals Gij eens
Ons harte kon bekoren.
Laat ons uw paladijnen zijn
Ter beevaart door de straten:
O, geef dat w'in der eeuwigheid
U, moeder niet verlaten!

Dankdienst

Jan de Froe heeft altijd het gevoel gehad dat Maria de stad Amersfoort heeft gespaard. Na de oorlog is er een groot feest geweest uit dankbaarheid in het klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem. Het beeldje van Maria dat nu in de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk staat, werd feestelijk meege dragen in een grote stoet. Aan de viering nam ook kardinaal De Jong deel, één van de grote leiders in het verzet. Hij was een groot vereerder van Maria van Amersfoort. Dingen waaraan De Froe terugdenkt als hij de Vrouwevaart weer loopt.

Maria Bremmer en Emile Verhey

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.!

(Afl. 8)

Clusterbijeenkomsten van de Synode.

Op 28 maart jl. waren Henriëtte Maan (1e synodaal vertegenwoordiger) en ondergetekende (2e) aanwezig bij de clusterbijeenkomst in Utrecht, die in het voor- en najaar zowel in het bisdom Utrecht alsook in het bisdom Haarlem worden gehouden.

Op de vergadering in het voorjaar is er altijd een korte terugblik op de laatste synode, dus van 20 november 2010. Daarnaast werd er van gedachten gewisseld over het landelijk beleid met betrekking tot de aankoop van nieuwe kerkgebouwen, mede in het licht van hetgeen in de laatste synode besproken is over noodzakelijke bezuinigingen. Voorts werd er gediscussieerd over het functioneren van de synode zoals dat nu gebruikelijk is en over de mogelijkheid om de structuur van de bijeenkomsten wat te wijzigen door bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor een onderwerp van belang voor de kerk, dat ingebracht wordt door de synodalen en waarover dan van gedachten kan worden gewisseld.



Vergroten interesse parochianen voor het landelijk gebeuren. Wat altijd een heikel punt is op welke wijze de synodalen de belangstelling van de parochianen kunnen opwekken voor het beleid van de landelijke kerk en dat het duidelijk is dat men via de synodalen/synode vragen kan stellen en inspraak heeft.

In onze parochie wordt tijdens de najaarsgemeentevergadering tijd ingeruimd om de agenda van de synode (altijd in november) te bespreken. Parochianen krijgen gelegenheid om vragen te stellen die de synodalen doorsluizen naar het Presidium (bestuur c.q. spreekbuis namens de Synodalen). Na de synode ontvangen de parochianen een verkort verslag. Beëindiging functies in Presidium en Collegiaal Bestuur.

De voorzitter van het Presidium, Frank de Haart, deed nog een oproep voor nieuwe leden van het Presidium. Per 1 januari 2013 treden, na tweemaal een periode van 4 jaar, zowel hijzelf, als de secretaris, Betty Roobol, als de vertegenwoordiger van de geestelijkheid, Robert Frede af. Zij zijn niet herkiesbaar.

Het zou prettig zijn als het Presidium een jaar voor die tijd uitgebreid kan worden met de toekomstige opvolgers, zodat die de tijd hebben om zich in te werken. Voorkeur genieten zij, die (enige) bekendheid met de synode hebben en/of met besturen/leidinggeven.

Na een periode van 4 jaar in het Collegiaal Bestuur treedt per 1 januari 2012 Mariska Donker af; ook zij stelt zich niet herkiesbaar. Zij vertegenwoordigt de gelovigen van de kerk in het algemeen. Ook voor die functie gelden de voorwaarden zoals hiervoor genoemd.

Tot slot: Belangstellenden kunnen de synode bijwonen. De volgende is op zaterdag 19 november 2011. Komt u ook eens?

Digna Schade van Westrum

Taizé-reis 2011

Er is een reis naar Taizé van 8 t/m 17 juli 2011. Deze reis is voor jongeren vanaf 15 t/m 30 jaar.

- We komen op vrijdagavond 8 juli bij elkaar om met elkaar kennis te maken en samen te bidden en te vieren om zo alvast in de sfeer van Taizé te komen.
- Op zaterdagochtend 9 juli stappen we 's morgens in de bus om naar Taizé af te reizen.
- Vanaf zondag doen we mee met het programma. Dagelijks zijn er drie gebedsdiensten en er is dagelijks een bijbelintroductie met gespreks-groep.
- Op zondag 17 juli reizen we weer terug naar Nederland.

Jongeren vanaf 15 tot 30 jaar zijn van harte welkom. Kosten €175.

Geef je op bij Angela Berben ✉: angela.berben@casema.nl.

Angela Berben

Uitnodiging

U wordt van harte uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst van de Raad van Kerken Amersfoort in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap te houden op:

maandag 9 mei 2011 van 12.00-14.00 uur.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Open Hof, Vogelplein 1, Amersfoort.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van het Kerkbestuur.

Oud-katholieken Dag in het Museum Catharijneconvent



Een belangrijk deel van de collectie van het Museum Catharijneconvent te Utrecht wordt gevormd door de Oud-Katholieke collectie van religieus erfgoed, waaronder de diverse topstukken. De staf van het museum hecht er aan de band met de kerken te versterken en organiseert op zaterdag 28 mei 2011 een minisymposium rondom Oud-Katholieke kostbaarheden. Een ieder is van harte welkom (gratis) om het programma te volgen en (als u er nog nooit geweest bent) kennis te maken met dit mooie museum.

Programma

vanaf 12:00 uur	Auditorium open
12:15 uur	Start programma
12:15-12:25 uur	Welkomstwoord directeur MCC Marieke van Schijndel
12:25-12:50 uur	Lezing 1: Dick Schoon (relatie kunst en Oud-Katholieke theologie)
12:50-13:15 uur	Lezing 2: René Lugtigheid (Oud-Katholiek textiel)
13:15-13:40 uur	Lezing 3: Evelyne Verheggen (Oud-Katholieke prenten)
13:40-14:45 uur	Rondleiding en koffie/thee
14:45-15:10 uur	Lezing 4: Anique de Kruijf (Oud-Katholieke relieken)
15:10-15:35 uur	Lezing 5: Hans Uytendogaardt (erfgoed; lusten en lasten)
15:35-16:15 uur	Film RRE en discussie met de zaal (o.l.v. conservator Marc de Beyer)
16:15-17:00 uur	Borrel

Emile Verhey

Open dag Timon Woongroep 'De Wissel', Amersfoort

Zaterdag 14 mei

Thuis is ... de plek waar je jezelf kunt zijn, samen eten of een goed gesprek bij een kopje thee, een schouder om op uit te huilen. Een Timon Woongroep wil zo'n thuis zijn voor jongvolwassenen (18-30 jaar) die tijdelijk een extra steun in de rug nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid.



Vanuit een christelijke motivatie willen de vaste bewoners een goede buur zijn. Zij bieden de jongeren een luisterend oor, veiligheid, een zekere mate van structuur, gezelligheid en een sociaal netwerk. Daarnaast ontvangen de jongeren één of meerdere uren per week individuele ambulante begeleiding van een professionele hulpverlener van Timon. Timon heeft verspreid over Nederland twaalf van deze woonvoorzieningen.

Op zaterdag 14 mei aanstaande opent Timon Woongroep 'De Wissel' in Amersfoort haar deuren. Parochianen Louis en Marjolijn Runhaar maken als vaste bewoners deel uit van deze woongroep. Belangstellenden kunnen tussen 10.00 – 16.00 uur inlopen om kennis te maken met de bewoners en zich te laten informeren over dit voor Nederland unieke woon- en hulpverleningsconcept.

Goede buur gezocht



Op dit moment heeft woongroep 'De Wissel' plaats voor 1 single die goede buur wil zijn voor de jongeren. Timon Woongroep 'De Wissel' is gevestigd aan Het Haf 12, Amersfoort.

Voor meer informatie www.timon.nl , zie ook vacatures vrijwilligers.

Louis en Marjolijn Runhaar



Raad van Kerken Amersfoort

DIJKSHOORN

Al enige tijd vertegenwoordig ik onze parochie bij de Raad van Kerken in Amersfoort. Ik woon zelf niet in Amersfoort en vroeg me dan ook af wat de RvK meer doet dan twee maandelijks vergaderen. Dat is heel wat meer dan ik wist en verwachtte. De Raad heeft het beheer over de website Kerkplein Amersfoort en heeft daarnaast ook de beschikking over twee pagina's in de krant Stad Amersfoort.

Verder heeft de RvK een werkgroep kerk en samenleving, is de vertegenwoordigd in het platform voor levensbeschouwing en heeft daardoor regelmatig overleg met de gemeente Amersfoort. Ook is zij verantwoordelijk voor een aantal inloophuizen in diverse wijken in Amersfoort.

De RvK organiseert Vespers in de Joriskerk en ruimtevieringen in de Aegtenkapel en binnenkort Songs of Praises diensten.

Ik zal vast nog een aantal zaken vergeten. De meeste initiatieven worden gedragen door leden van de RK en PKN. Onlangs werden de andere kerken gevraagd wat hun bijdrage zou kunnen zijn. Gezien de inzet van onze leden in onze kerk niet veel, maar....

André Dijkshoorn.

Kerkennacht 2011

Een voor Amersfoort nieuw initiatief van de RvK is het organiseren van een Kerkennacht. Deze zal plaatsvinden op 25 juni en onze parochie gaat meedoen. Onze bisschop Joris Vercammen zit in de commissie van aanbeveling en parochiaan Bas Ramselaar in de stuurgroep.

Het idee Kerkennacht is in begin jaren '90 ontstaan in Dresden. Daarna is het via Rotterdam overgewaaid naar Nederland. Het idee is dat de kerken die avond zichzelf presenteren zoals ze zijn. In Amersfoort zullen minimaal 45 kerken open zijn. Ook wordt er centraal een programma georganiseerd. Om 22.00 uur is er op het Onze Lieve Vrouwe Plein een

optreden van een black-gospel koor, een uur daarvoor wordt door het gilde met een aantal boten door de grachten gevaren. Om de ontwikkelingen te volgen kan je kijken op www.kerkennachtamersfoort.nl



Evert Mulder en ik zijn betrokken bij de organisatie van de nacht in onze parochie. We willen van 18.00 – 22.00 uur de kerk openen, met stilte en Maria als thema. In de Joriszaal zullen we de DVD “ik zoek een kerk” vertonen en uiteraard info materiaal over onze parochie. De verwachting is dat er honderden zo niet duizenden mensen deze nacht gaan bezoeken. Uit onderzoek bij andere kerkennachten bestaat het publiek voor de helft uit mensen die nooit een kerk bezoeken. Een mooie kans dus om nieuwe mensen te ontmoeten.

André Dijkshoorn.



Agenda				
<i>april</i>				
wo	20	19.30	Gertrudis Kathedraal	Oliewijding
do	21	20.00	Kerkgebouw	Witte Donderdag, eucharistieviering
		21.00	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	22	20.00	Kerkgebouw	Goede Vrijdag, gebedsdienst
za	23	16.00	Johanneskerk	Leringactiviteit t/m Paaswake
		21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	24	10.00	Kerkgebouw	Pasen, eucharistieviering
ma	25	13.00	Marimbahal Rijswijk	OK Volleybaltoernooi
di	26	19.30	Joriszaal	Training Gastheren en -dames Open Kerk
do	28	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
		19.45	Joriszaal	Huiskring
vr	29	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur

mei

di	3		Elders	Huiskring
wo	4	21.00	Franciscus Xaveriuskerk	Herdenkingsconcert door Toonkunst Amersfoort. Muziek o.a.: Haydn en Bruckner
do	5	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
za	7	10.00	Joriszal	Vorbereiding 1e communie
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	9	12.00	Open Hof	Lunchbijeenkoms Raad van Kerken Amersfoort
		13.30	Joriszal	Kerkbestuursvergadering
wo	11		Elders	Huiskring
do	12	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
		19.40	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	14	10.00	Joriszal	Vorbereiding 1e communie
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	18	09.00		Seniorenuitsap
do	19	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
		19.40	Kerkgebouw	Koorrepetitie met extra parochianen
za	21	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	22	10.00	Kerkgebouw	Eucharistie met 1e communie met groot parochiekoor
wo	25	17.30	Joriszal	Slot "donderdag" Huiskringen met maaltijd
do	26	11.00	Joriszal	Pastoresoverleg AGATHA
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
vr	27 t/m 29			Kloosterweekend voor parochianen & gastleden
za	28	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		12.00 tot 18.00	Museum Catharijneconvent te Utrecht	Oud-Katholieken dag
zo	29			Kopijsluiting Joris op 't Zand
di	31	15.00	Joriszal	Overleg pastores binnenstad
		20.00	Hilversum	Catechese regio-overleg

juni

wo	1	15.00	Joriszal	Redactievergadering
			Elders	Huiskring
do	2	19.00	Kerkgebouw	Hemelvaartsdag, eucharistieviering
		19.40	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	3	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
za	4	07.30	Kerkgebouw	Vrouwevaert
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
zo	5	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur

juni

ma	6	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
di	7	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
wo	8	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
do	9	09.30	Amersfoort	Provinciale Synode van de geestelijkheid
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
vr	10	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
za	11	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen tot 19.30 uur
		17.00	Nieuwe Kerk, Leusderweg	Vesper (mmv st. Joris Kamerkoor)
zo	12	10.00	Kerkgebouw	Pinksteren, eucharistieviering
do	16	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	23	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	30	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed tot 19.30 uur, laatste voor de zomer

juli

zo	10		Museum Flehite	Tentoonstelling " Maria, idool van alle tijden " tot en met 6 november 2011.
----	----	--	-------------------	--

Redactie Joris op 't Zand:

Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van 't Erve & W. Roobol.

Kopij: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl.

Kopijsluiting: **29 mei 2011**

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ jorisoptzand@upcmail.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl

Nr. 201102, april 2011 – juni 2011